

## International Bomber



## Command Centre

In de loop van 2016 opent in Lincoln, Engeland, een nieuw museum annex memorial zijn poorten: Het International Bomber Command Centre, afgekort IBCC. Dit wordt het allereerste (let wel, zeventig jaar na de oorlog!) 'dedicated' museum en monument over en voor RAF Bomber Command en haar bemanningsleden.

De locatie is zuidwestelijk van de historische stad Lincoln. In Lincolnshire waren in de oorlog vele tientallen vliegvelden gelegen. Het wordt geen oorlogsmuseum zoals er al zoveel zijn. Het centrum is vooral bedoeld ter nagedachtenis aan alle slachtoffers en staat in het teken van vrede. In het centrum komt een dertig meter lange wand waarop de namen komen van 25.000 omgekomen bemanningsleden die in Lincolnshire hun bases hadden. Daarnaast staat er een dertig meter hoge een punttoren, de 'memorial spire'. In het centrum komen twee 'vredes-tuinen'. Afhankelijk van de fondswerving wordt er op korte termijn tevens voorzien in een museumdeel en een schoolcentrum.



*Artist's impression van de memorial wand en de 30 m hoge punttoren. De doorkijk door de punttoren geeft een direct uitzicht op de kathedraal van Lincoln, destijds een baken voor de bemanningen op hun missies naar Duitsland.*

Momenteel worden de eerste delen opgeleverd. Om de overige onderdelen op korte termijn mogelijk te maken, is er een public relations offensief voor de fondswerving. Het IBCC heeft nog 9,5 miljoen Pond Sterling nodig om alle wensen te kunnen realiseren. Internationaal bestaat er gelukkig veel belangstelling. Ook bij de Nederlandse overheid en Ministerie van Defensie heeft het IBCC de aandacht en support.



# INTERNATIONAL BOMBER COMMAND CENTRE

A Story of Discovery, Education & Remembrance



Artist's impression van het museum- en schoolcentrum. De verhouding en vorm van het dak wordt gebaseerd op het vooraanzicht van de Avro Lancaster bommenwerper, inclusief de twee staartvlakken.



Plattegrond met inzicht in de nog te financieren onderdelen.

Door de Nederlandse regering is een bloemenmozaïek geschonken als dank voor de inspanningen van Operatie Manna, de voedseldroppingen in Nederland aan het einde van de oorlog. Dit mozaïek is ingeplant op het plein voor de Lincoln Cathedral. Bij de onthulling van het volgroeide mozaïek in mei jl., is door LtKol Ron van de Put, de Air Attaché van Nederland in Groot-Brittannië, een prent beschikbaar gesteld die in opdracht van het Ministerie van Defensie is gemaakt door Kees Stoutjesdijk uit Middelharnis.



## INTERNATIONAL BOMBER COMMAND CENTRE

A Story of Discovery, Education & Remembrance



Deze prent is gesigneerd door alle aanwezige veteranen en de Defence Attachés van diverse landen. De prent is vervolgens door mevrouw Coby van Riel overhandigd aan Mr Frank Tolley, een Lancaster veteraan van Operatie Manna. Een bijzonder symbolisch moment want in mei 1945 werd het leve van mevrouw Coby van Riel gered door de voedselpakketten van de RAF. Op 2 oktober 2015 zal een full colour schilderij van de schets overhandigd worden aan het IBCC. Beide werken komen in het museum te hangen.



*Het bloemen mozaïek bij Lincoln Cathedral in mei 2015.*



*De schets van Operatie Manna, met rechts mevrouw Coby van Riel en links Mr Frank Tolley. In het midden staat LtKOL Ron van de Put, de Air Attache van Nederland.*



**INTERNATIONAL BOMBER COMMAND CENTRE**

A Story of Discovery, Education & Remembrance

Ook voor Goeree-Overflakkee is er een link met het IBCC. Immers van alle voorvallen in de luchtoorlog in en rond het eiland waren zo'n 25 crashes toestellen van RAF Bomber Command. Hierbij waren 157 bemanningsleden betrokken waarvan er 105 gesneuveld zijn of sinds die tijd als vermist te boek staan. Een zeer hoge prijs.

Voor een gift of andere financiële ondersteuning aan het IBCC kan contact worden gezocht met Kees Stoutjesdijk via e-mail [info@ww2research.nl](mailto:info@ww2research.nl) of telefoon 06-51471389.

Voor verdere informatie over het IBCC zie <http://internationalbombercommandcentre.com/>



*Ledger Stone in Lincoln Cathedral*



**INTERNATIONAL BOMBER COMMAND CENTRE**

A Story of Discovery, Education & Remembrance